

WELPENKAMP 2026:



**PARA
COMMANDO'S**

Beste welpen



Er is een dringende oproep binnengekomen...

Een elite-eenheid van paracommando's is op zoek naar nieuwe rekruten voor een geheime missie van 4 tot 11 juli. De opdracht is niet eenvoudig: enkel de dappersten, de slimsten en de beste doorzetteren maken kans om te slagen.

Tijdens deze week worden jullie opgeleid. Jullie leren sluipen, samenwerken, strategisch denken en uitdagingen overwinnen zoals echte paracommando's dat doen. Elke dag brengt nieuwe proeven, spannende opdrachten en onverwachte situaties waarin jullie elkaar nodig hebben om te slagen.

Maar let op: deze missie is niet voor iedereen. Alleen wie durft, wie zich volledig inzet en wie klaar is voor avontuur, kan deel uitmaken van dit team.

Durf jij de uitdaging aan? Ben jij klaar om samen met je medewelpen deze missie tot een goed einde te brengen en jezelf te bewijzen als echte paracommando?

Dan rekenen wij op jou.

Bereid je voor. De missie wacht.

Een stevige Scoutslinker
De leiding



WIE ZIJN DE PARACOMMANDO'S?



Paracommando's zijn speciaal opgeleide soldaten van het Belgische leger. Ze krijgen een zwaardere en meer gerichte training dan gewone militairen, zodat ze inzetbaar zijn voor moeilijke en gevaarlijke opdrachten.

Hun opleiding bevat vaak springen uit vliegtuigen, gevechtstraining, overleven in zware omstandigheden en zich snel kunnen verplaatsen.

De naam "para" verwijst naar parachutespringen, en "commando" naar speciale militaire opdrachten. Samen betekent het dus dat het soldaten zijn die zowel luchtlandingen als speciale missies aankunnen.

Onze reis gaat van start in het vertrouwde station te Kortemark. We vergaren samen zaterdag 4 juli om 10u. De rest van onze reis vindt plaats te Sint-Niklaas.

Aangezien wij echte avonturiers zijn, zullen wij onze bagage meenemen op de trein. Zorg er dus voor dat alles in 1 zak zit (inclusief slaapzak/mat), zodat die makkelijk gedragen kan worden.

Vergeet ook zeker jullie picknick voor de 1e dag niet! Zaterdag 11 juli kunnen de welpen afgehaald worden op het kampterrein te Sint-Niklaas om 11u. Hier geven we nog vele knuffels alvorens jullie terug naar huis toe gaan en we elkaar hard gaan missen.

Heb je nog specifieke vragen over hoe een welpenkamp in z'n werk gaat of twijfel je om mee te gaan? Aarzel dan zeker niet om te mailen naar welpenleiding@scoutskortemark.be of te bellen op de nummers die je terugvindt op het einde van dit boekje. Na de vergadering kun je ons ook altijd aanspreken.



WAT HEB JE NODIG OP MISSIE?



Gelieve alles te naamtekenen! Zo kunnen we de berg verloren voorwerpen zo klein mogelijk houden.

TIP: Maak de rugzak samen met je zoon. Zo weet hij

waar alles zit!

SLAAPGERIEF

- Slaapzak
- Matje (~~VELDBED~~)
- Hoofdkussen
- Pyjama
- Knuffelbeer



TOILETGERIEF

- Tandeborstel + tandpasta
- Douchezeep/shampoo
- Zonnecrème, zonnebril
- Washandje + handdoek
- Muggenspray tegen beten

KLEREN

- Volledig uniform + sjaaltje
- T-shirts, truien
- Korte en lange broeken
- Onderbroeken en kousen
- Stevige wandelschoenen
- Speelschoenen
- Zakdoeken
- Regenjas
- Zwemgerief (aansluitend)
- Verkleedkledij/legerkledij (aan bij vertrek)
- Hoofddekseel (pet of hoed)
- Zak voor vuile was
- Witte t-shirt (Die niet meer wit zal zijn)

OM TE ETEN

- Bord of gamel
- Beker + bestek
- Keukenhanddoek
- Drinkfles

OVERIGE

- Picknick (eerste dag)
- Papier, enveloppen, postzegels, balpen
- Identiteitskaart bij vertrek!
- Eventueel: strips of kleine spelletjes (voor tijdens de platte rust)
- Klein rugzakje
- Zaklamp

ABSOLUUT VERBODEN:

Onderstaande opsomming is absoluut verboden om mee te nemen op onze trainingen.

NIET MEE TE NEMEN:

- Zakmes / zaag
- Liefjes
- GSM / smartphone
- Horloge
- Snoep, koekjes, frisdrank ... (Ook voor eerste lunch)
- Een fiets
- Olifanten
- Geweer dat balletjes afschiet* (Een pistool dat niet kan schieten mag wel mee als attribuut)



Als we dingen van bovenstaande lijst ontdekken, worden deze afgenomen door de leiding. Die houden we dan bij tot het einde van het kamp.

PS: Ook olifanten nemen we in beslag!

Hoe gaat zo'n
dag als para
in zijn werk?



★ PRIORITY ★



8u30: Opstaan!

9u00: Na een stevige ochtendgym serveren de
foeriers ons welverdiende ontbijt

9u30: Helaas... Afruimen en afwas hoort er ook
bij!

9u45: Tandjes poetsen en kleren aan!

10u00: Activiteit in de voormiddag

12u00: Etenstijd! Bikke Bikke Bik, Hop Hop Hop!!!

13u00: Uiteraard, opnieuw afruimen en afwas!

13u15: Eventjes tot (platte) rust komen!

14u00: Activiteit in de namiddag

16u00: Mmmmm, vieruurtje!

16u30: Een nieuw spel of verder
spelen

*Ken je de
liedjes nog
niet? Oefen ze
achteraan dit
boekje!*

18u30: Tafels dekken

19u00: Etenstijd! Bikke Bikke Bik, Hop Hop Hop!!!

20u00: Daar zijn we weer, voor vandaag de
laatste keer! AFWAS!

21u00: Joepie! Avondspel!

22u00: Bijna bedtijd! Tandjes poetsen, pyjama
aan...

22u30: Oogjes dicht en mondjes toe! SLAAPWEL

HOE INSCHRIJVEN?

Als je graag mee gaat op dit avontuurlijke kamp, moet je een mailtje sturen naar

welpenleiding@scoutskortemark.be.

Om jullie alles te kunnen geven wat jullie hartjes verlangen, vragen we voor dit kamp 130 euro, te storten op

BE89 1030 4087 7585

met je vermelding van je naam. Doe dit allemaal ten laatste voor de laatste vergadering van het jaar. (27 juni)

Vergeet ook niet te checken of alles op de medische fiche staat (via groepsadmin). Normaal heb je deze ingevuld/aangepast in het begin van het scoutsjaar, moesten er veranderingen zijn, laat dit zeker weten bij vertrek en op de medische fiche! Controleer ook nogmaals als de rijksregisters aangevuld zijn van de welpen + de ouders. Dit is belangrijk voor de fiscale attesten nadien.

Moesten er hieromtrent nog vragen zijn stuur gerust een mailtje.

Omdat jullie toch een eindje weg zijn van het thuisfront, zullen we onze geheime locatie vrijgeven aan jullie dierbaren.

Op die manier weet de buitenwereld meteen welke gevaren we tegemoet gaan.

We zullen tijdens ons kamp ook een dag de Instagrampagina van Scouts Kortemark overnemen. Daar kan je tijdens het kamp dan al wat foto's vinden.

Jullie kunnen de postduiven opsturen naar het volgende adres:



Weynstraat 70A, 9100 Sint-Niklaas

CONTACTGEGEVENS:



Tibo Tahon Loes Decoodt: Tim Decoster: Louise Verhaeghe:

(takleider): +32 489 92 95 09 +32 467 02 32 10 +32 468 49 47 23

+32 471 79 99 56

E-mail: welpenleiding@scoutskortemark.be

Het Avondlied*

O Heer, d' avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom...

Wij knielen neer om u te zingen
in 't slapend woud ons avondlied.
Wij danken u voor wat we ontvingen,
en vragen, Heer, verlaat ons niet!

Scouts en leiding, knielen wij neder
door de stilte weerklinkt onze bee
Luist'rend fluist'ren kruinen mee
en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en vree,
Slaapwel!

*:Belangrijke literatuur

Vóór het eten*

Voor spijs en drank, voor dagelijks
brood,

wij bidden U, oh Heer, ooh Heer!

Voor spijs en drank, voor dagelijks
brood,

wij bidden U, oh Heer, ooooooh Heer!

Bikke bikke bik! Hop-hop-hop! (2x)

Bik! Hop (variabel x)

Na het eten*

Voor spijs en drank, voor dagelijks
brood,

wij danken U, oh Heer, ooh Heer!

Voor spijs en drank, voor dagelijks
brood,

wij danken U, oh Heer, ooooooh Heer!

Bikke bikke bol! Wij zijn vol! (2x)

Bol! Vol (variabel x)

*: Uiterst belangrijke documenten